



Marcel Proust Vereniging

opgericht in 1972

Datum: 20 augustus 2021
Ons kenmerk: MP 42-2021
Bijlage(n): 3
Betreft bijeenkomst MPV 25 september 2021

Secretariaat: Nell de Hullu-van
Doeselaar

Telefoon : 06- 30603276
E-mail: nelldoes@zeelandnet.nl
www.marcelproust.nl

Beste leden van de Marcel Proust Vereniging en belangstellenden,

Gelukkig zijn wij in staat binnenkort onze activiteiten te hervatten. Op **zaterdag 25 september** in de **UBA, Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam** (ingang zijdeur, eveneens aan de Singel) zal **Jannah Loontjes** een lezing geven over ‘Waarheid en schrijven’. Voorafgaand aan de lezing wordt een ledenvergadering gehouden (alleen toegankelijk voor leden).

Belangstellenden voor de lezing zijn welkom **vanaf 15 uur**.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

13.30 – 14.00	Welkom
14.00 – 14.45	Algemene ledenvergadering
14.45 – 15.15	Pauze
15.15 – 16.30	Lezing Jannah Loontjes + discussie

Toegang voor niet-leden : € 7,50

Graag verzoeken wij u om uw komst voor **15 september** schriftelijk aan te kondigen bij Nell de Hullu, secretaris van de Vereniging (nelldoes@zeelandnet.nl). Graag in de mail uw **voor- en achternaam, mailadres en telefoonnummer** vermelden. Dit in verband met eventueel dan nog geldende Corona-maatregelen.

In de hoop velen van u op 25 september a.s. te mogen ontmoeten,

Met vriendelijke groet,

Het bestuur



Marcel Proust Vereniging

opgericht in 1972

Over de lezing: 'Waarheid en schrijven.'

In haar lezing zal Jannah Loontjens het hebben over waarheid en eerlijkheid in literatuur. Wat voor rol speelt waarheid in literatuur? Wat was de waarheidsopvatting van de modernisten en hoe stond Proust daar tegenover? Aangezien Loontjens zelf zowel romans als non-fictie schrijft, zal zij tevens spreken over de waarheidsopvattingen in de verschillende genres, waarbij zij onder meer zal toelichten hoe zij in haar denken over literatuur en waarheid door Proust beïnvloed is.

Over de spreker

Jannah Loontjens is schrijver en filosoof. Naast dicht- en essaybundels publiceerde ze vier romans. In haar romans *Misschien wel niet* en *Wie weet* onderzocht ze onze hedendaagse tijdgeest. In *Mijn leven is mooier dan literatuur*, *Roaring Nineties* en het recent verschenen boek *Schuldig: Een verkenning van mijn geweten*, vermengde zij proza, autobiografie en filosofie. Jannah Loontjens schrijft regelmatig opiniestukken en recensies voor onder andere *NRC Handelsblad*, *Trouw* en *de Volkskrant* en verzorgt een maandelijks rubriek voor *Filosofie Magazine*. Zie ook: www.jannahloontjens.nl